

Zondagsbrief



30 maart 2025

9.30 uur De Bron

19.00 uur Driehoorne



Voorganger

ds. Paul van Dijk

ds. Paul van Dijk

Ambtsdragers

Monique Bergsma
Marina Kapteyn
Gisela Buitelaar

Paul Kapteyn

Organist

Sybren Brons

Peter Siereveld

Lector

Janny Klingenberg

Collecte(s)

1^e : ZWO-Bijbelverhalen in de Golfstaten
2^e : Plaatselijk Werk: Vorming en Toerusting

De kerkdiensten zijn te volgen via de link:

https://www.youtube.com/@studio_de_goede_bron

of op de website: <https://goede-bron.protestantsekerk.net/>

LET OP EXTRA VROEG:

Dit weekend gaat de zomertijd in; de klok gaat een uur vooruit.

Vanaf deze zondag 30 maart beginnen de kerkdiensten **om 9:30 uur**.

Kerkdienst op zondag 6 april 2025:

9:30 uur in De Bron: voorganger ds. Jan Hulzebosch



BIJ DE KERKDIENT(EN)

Zondag 30 maart, dienst in de Bron om 9.30 uur (zomertijd)

De lezing waarop we ons in deze dienst concentreren is Lucas 15:11-32. Dat is het bekende verhaal van de verloren zoon. Het thema dat aan de orde zal zijn is verzoening. Wat is verzoening, wanneer kun je je met iets of iemand verzoenen? Waar komt het woord vandaan? Ik zal de Kathedraal van Coventry noemen, want die kathedraal heeft heel veel met verzoening. En de theoloog Henri Nouwen heeft n.a.v. het verhaal van de verloren zoon een boekje geschreven 'Eindelijk thuis'. Hij verkent het verhaal aan de hand van het schilderij dat Rembrandt maakte. De lezing uit het Eerste Testament is 2 Kronieken 36:14-23. Ook hier gaat het over verzoening, maar dat merken we pas in het laatste vers. U bent van harte welkom!

Paul van Dijk

Zondag 30 maart om 19:00 uur in Driehoorne: ds. Paul van Dijk

In tegenstelling tot wat ik schreef in Kerken rond Rijn en Gouwe, gaat het zondagavond in Driehoorne over de graankorrel die sterft maar door zijn sterven weer meer graankorrels laat groeien. We lezen Johannes 12:20-33 en Jeremia 31:31-34.

U bent van harte welkom in deze dienst!

Paul van Dijk

Bij de dienst in Driehoorne:

Pastoraal medewerker is Berry Wijnans. De muzikale begeleiding is in handen van Peter Sierveld. Na afloop drinken we samen een kopje koffie of thee. U bent van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen, bij elke ingang van Driehoorne staat iemand die je verwelkomt.

Een fijne dienst gewenst,

Namens het Pastorale team,

Berry Wijnans



Symbolische schikking:

Vandaag is het de vierde zondag van de 40-dagentijd. De gelijkenis die Jezus vertelt gaat over de verloren zoon. De jongste zoon die na lange tijd weer thuiskomt wordt door zijn vader met grote vreugde binnengehaald. De oudste zoon, die niet blij is, blijft buiten staan. Hij voelt zich verloren, vergeten. Rond de aardbol staan vergeet-mij-nietjes als symbool om de zoon die wegging niet te vergeten, evenals zijn broer die thuis bleef. We zien ook een tak van de Judaspenning en bovenop de aardbol zien we wol liggen als teken van de vreugde bij het terugkomen. Terug wat verloren was. Het kruis is zichtbaar hoger in beeld.

Lia Hulshof en Til Koen

*Schikking 3^e zondag
40-dagentijd*



50 jaar predikant.

In de dienst van 13 april (Palmpasen), aanvang 9.30 uur hoop ik te vieren dat ik 50 jaar predikant ben. Het is geen dienst met officiële uitnodigingen. Maar iedereen die deze dienst in de Bron wil bijwonen is hartelijk welkom. In april 1975 ben ik bevestigd als predikant van de Gereformeerde kerk van Westerhaar-Vriezenveenschewijk in Twente. Daarna kwamen de gemeentes Monster in het Westland, Alphen aan den Rijn, Zwammerdam en de hervormde gemeente te Nieuwveen. Bij de laatste twee heb ik ook de fusie tot protestantse gemeentes meegemaakt en was er de laatste jaren ook predikant. Bijzonder was het meewerken als lid van de Generale Synode aan de landelijke fusie tot Protestantse Kerk in Nederland. Omdat wij lid van



de gemeente Goede Bron zijn, wordt hier de dienst gehouden.
 Uiteraard ben ik onze kerkenraad dankbaar voor het mogelijk maken
 van deze dienst

Piet Wilschut

OMZIEN NAAR ELKAAR

De bloemen van zondag 23 maart zijn met een
 hartelijke groet en ter bemoediging gegaan naar:
 Mevr. R. van Dijk-Koogje, Uranusstraat.



Afgelopen zondag lag er maar 1 kaart om te tekenen. Deze
 was bestemd voor mevr. J. van den Berg - Bezemer. Zij is 30
 maart jarig

Ook aanstaande zondag liggen er weer kaarten en doosjes chocolade.
 Vergeet u de kaart vooral niet te tekenen en.....het is fijn als u de
 kaart en chocolade ook wilt bezorgen. De ontvangers waarderen dit
 gebaar enorm. Kleine moeite, groot plezier.

Gerda Siereveld

Meeleven:

* Lieve gemeenteleden,

Wat is het toch fijn opgenomen te zijn in een gemeenschap. Goede
 Bron is voor mij een warme gemeenschap, die, als er iets met je
 gebeurt en je hebt dat ook laten weten, als een warme deken aan-
 voelt, zo veel belangstelling. Zo zou kerk-zijn, gemeenschap vormen,
 moeten zijn. Laten we dat met elkaar verder dragen.

Iedereen wil gezien zijn, zich onderdeel voelen van meer dan je
 familie en vrienden alleen. Berry en ik danken iedereen die op wat
 voor manier ook zijn/haar medeleven heeft laten merken aan ons bij
 mijn val en revalidatie, heel erg bedankt voor jullie steun. We hebben
 ons gedragen gevoeld.

Berry en Martin Wijnans



ZWO

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten.



In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Zij maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg.

Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet

lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. Zo komen de eeuwenoude verhalen tot leven en krijgen ze betekenis in het leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht. Met uw gift in de collecte van zondag 30 maart steunt u, via het programma 'Zending christenen in de Golfstaten en wereldwijd', met bijbels, studiematerialen en trainingen om de boodschap van hoop in de Bijbel door te geven. Van harte aanbevolen!

Werkgroep ZWO

ACTIVITEITEN



Paasbrodenactie t/m 2 april a.s.

Tot en met woensdag 2 april kunt u bij de Stichting Roemenië Hunedoara paasbroden bestellen. De opbrengst wordt gebruikt voor diaconale hulp aan een groep zeer arme oudere gemeenteleden van de

Reformatuskerk in Hunedoara.

De prijzen zijn:

- groot paasbrood met/zonder spijs € 15,00;
- klein paasbrood met/zonder spijs € 8,00.



De broden zonder spijs worden door de bakker zwaarder afgewogen. De paasbroden worden vanaf dinsdag 15 april bij u thuisbezorgd. Wij bezorgen echter niet buiten de stad Alphen aan den Rijn.

Bestellen: De paasbroden kunnen op drie manieren worden besteld:

- In de Adventskerk, de Bron, de Lichtkring en Maranathakerk: de zondagen 23 en 30 maart na de morgendienst.
- Telefonisch t/m maandag 31 maart: bij Didy Luining, tel. (0172) 49 43 85, of Nico van Zuijlen, tel. 06 12854349.
- Via internet van donderdag 20 maart t/m woensdag 2 april: vul het bestelformulier in op de beveiligde website van de Stichting Roemenië Hunedoara, st-roemenie-hunedoara.protestantsekerk.net Deze manier heeft onze sterke voorkeur.

Betalen: U kunt betalen door middel van een eenmalige incasso óf contant (graag gepast) bij aflevering. Betaling via incasso heeft de voorkeur. De incasso zal in eind april/begin mei worden geïnd.

Giften: Ook giften zijn uiteraard van harte welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen aan de Rijn, onder vermelding van 'winterhulp'. Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (ANBI).

Rien van Steden, voorzitter Stichting Roemenië Hunedoara

Huiskamergesprekken op 7, 8 en 9 april (lente 2025)



We mochten een ruim aanbod aan gastvrije huiskamers ontvangen en vervolgens de aanmeldingen van ruim 60 gemeente-leden om deel te nemen aan een van de huiskamer-gesprekken. Er wordt achter de schermen nu druk gepuzzeld om een passende indeling te maken. We houden zoveel mogelijk rekening met de voorkeuren die op het aanmeldformulier zijn weergegeven. In de komende dagen ontvangt iedere aanmelder bericht over de verdere indeling. De gespreksleiders ontvangen daarnaast een handleiding waardoor alle huiskamergesprekken een zelfde aanpak kennen. We hopen dat het



waardevolle gesprekken in vertrouwde, huiselijke kring zullen zijn.
Dirk Tack en Wim Debets

Thema Huiskamergesprekken



De gesprekken van deze keer hebben als thema “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:36). Het thema ligt in het verlengde van ons jaarthema: “Als nieuw, leven in het licht van Gods koninkrijk”. Wat betekent het wanneer het koninkrijk van God niet van deze (onze) wereld is? Ook lezen we met elkaar Romeinen 12:1-21. Deze tekst roept ook veel vragen op. Over deze vragen gaan we samen in gesprek en we zoeken met elkaar naar wat ze ons te zeggen hebben. De huiskamergesprekken houden we weer in de vorm van een korte liturgie.

Paul van Dijk

Belijdenisgesprek

Afgelopen zondagavond kwamen we weer bij elkaar in de Bron. Martin Wijnans was er ook bij. We hebben gesproken over de samenstelling van de Bijbel. We merkten dat het een lang proces was voordat er was besloten welke Bijbelboeken in de Bijbel zouden komen. Ook hebben we A.I. gevraagd hoe we meer vertrouwen in God zouden kunnen krijgen. En naar aanleiding van het antwoord hebben we verder gesproken met elkaar. Een volgend gesprek is er op donderdagavond 10 april. En ook dan nodigen we weer een gemeentelid uit om hierbij te zijn.

Paul van Dijk



Kunstmatige Intelligentie (AI): Kansen en bedreigingen (wat moet ik er als gelovige mee?) Dinsdag 8 april 2025, 20.00 uur, de Bron.

Spreker Jack Esselink, AI theoloog

“Kunstmatige intelligentie kan niet zonder goede theologie” is de



stelling van Jack Esselink. De werkgroep

Verdieping & Bezinning heeft hem

uitgenodigd om te spreken over AI vanuit

het perspectief van de theologie. Na een

inleiding gaat hij graag met u in gesprek.

AI (kunstmatige intelligentie) komt binnen

in ons leven of we er nu actief gebruik van maken of niet. Jack

Esselink, een gepassioneerd theoloog én vooruitstrevende AI-

ondernemer, daagt je uit om het ondenkbare te verkennen: wat kan

kunstmatige intelligentie (AI) betekenen voor ons leven en ook ons

geloof? In deze intrigerende lezing leer je wat AI écht is (en wat niet),

krijg je verbluffende voorbeelden van AI in de praktijk en ontdek je

hoe technologie geloof kan ondersteunen én uitdagen. Maar pas op:

AI wordt door sommigen gezien als dé nieuwe 'verlosser'. Hoe gaan

we als christenen om met de vragen, die deze technologie aan ons

mens zijn en christen zijn stelt? Laat je inspireren én geconfronteerd

worden: wat betekent AI voor jouw geloof in deze steeds digitalere

wereld? U bent van harte welkom!

Werkgroep Bezinning & Verdieping



Pelgrims van Hoop: Van Meditatieve Wandeling naar de Zegerplas tot kaarsen maken en zingen over Hoop.

Stille Zaterdag 19 april 2025



>>> UITNODIGING <<<

PELGRIMS VAN HOOP

19 April 2025



Op zaterdag 19 april gaan we ervaren hoe het is om Pelgrims te zijn door met elkaar op te trekken door bezinning, ontmoeting en om ons te richten op Gods toekomst van Hoop.

6.15 UUR VERTREK VANAF DE BRON
7.00 UUR ZEGERPLAS THV KLAVERHOF
7.30 UUR KLEIN ONTBIJT
8.00 UUR BEZINNING
9.00 UUR BEZINNING
10.00 UUR BEZINNING
11.00 UUR BEZINNING
12.00 UUR BEZINNING
12.15 UUR AFSLUITING

VOOR MEER INFORMATIE: ZIE DE WEBSITES
GOEDEBRON.NL EN HEILIGTHOMAS.NL <<<




Nadat we jarenlang een Goede Vrijdagwake hebben georganiseerd, kiezen we deze keer voor een wake op de Stille Zaterdag. Een tijd om stil te worden, te bezinnen, te vieren en ons voor te bereiden op het paasfeest dat gaat komen.

Er is de hele zaterdagmorgen vrije inloop. Iedereen kan aansluiten op het moment en de tijd die hem/haar past. Voor wie vroeg wil beginnen: om 6.15 u. gaan we vanaf de Bron lopen naar de Zegerplas. Als pelgrims wandelen we

naar de Zegerplas om de zonsopkomst mee te maken. De wandeling naar de Zegerplas is een pelgrimstocht van hoop, bezinning en verbinding in de belofte van een nieuwe dageraad. Rond half 8 zijn we terug in De Bron, waar een klein ontbijt klaarstaat. Vanaf 8.00 uur vindt er ieder uur een bezinningsmoment plaats, gevolgd door ontmoeting, kaarsen maken, schilderen, zingen, gesprek. Het laatste bezinningsmoment is om 12.00 uur. Tijdens deze bezinningsmomenten denken de deelnemers na over de betekenis van Stille Zaterdag, horen we een verhaal van iemand, die hoop heeft ervaren, de hoop die deze dag symboliseert en de weg naar het licht die volgt na de duisternis van Goede Vrijdag.



U kunt de hele ochtend vanaf 8 uur binnenlopen. Ieder heel uur hebben we een moment van bezinning. De deur van de beneden kerkzaal bij de grote kaars staat open. Als u mee wilt wandelen naar de Zegerplas, laat het ons dan weten, we zorgen ook voor een klein ontbijt als we terugkomen. U kunt zich aanmelden

bij monique.bergsma@kpnmail.nl

Namens de voorbereidingscommissie, *Monique*

Koffiemorgen Driehoorne op 18 maart 2025

Dick heet ons van harte welkom en is verheugd dat vele trouwe bezoekers naar de spelletjesochtend zijn gekomen. De spelletjes staan gereed en er zijn prijzen te winnen. Met enthousiasme gaat iedereen aan de slag met sjoelen of rummikub en er wordt fanatiek gespeeld om zo goed mogelijk te presteren. Soms vliegen de sjoelstenen om de oren! Een onderling praatje met koffie/thee tussendoor maakt het ook gezellig. Jan Verkerk, Nico Kruijswijk zijn de respectievelijke winnaars van de eerste en tweede prijs bij het sjoelen. Dick leest een eigengemaakt gedichtje voor op SJOELLEN.

Met ouderen in Driehoorne aan het sjoelen gegaan,
 spelregels pasten we dan doodleuk aan.
 Soms vlogen er stenen dwars door de ruimte.
 Pas dan wel op voor de ruiten.
 Vooral het harde geluid kon ons bekoren
 en met geschreeuw laten we ons dan horen,
 hoe harder hoe mooier lijkt het wel,
 het is meer dan een verrukkelijk spel!
 Eén ding hebben allen gemeen:
 we spelen niet gemeen.
 We maken er wel een competitie van,
 De winnaar is de eerste dan.
 Iedereen gaat voor het gewin
 dus we gaan voor veel zin.





De volgende koffieochtend wordt gehouden dinsdag 15 april van 10.00 -12.00 uur. Het programma hiervoor moet nog worden ingevuld. Hiervoor kunt u ook zelf met ideeën komen, bijvoorbeeld een verhaal, iets bijzonders dat is meegemaakt, reiservaringen etc. Dan wel van tevoren opgeven bij Dick. In voorbereiding is een uitstapje ergens in mei/juni. Voor de koffieochtend wordt een bijdrage gevraagd voor de huur en tweemaal koffie/thee van € 5,-. Ria Turkenburg is het aanspreekpunt voor vervoer, tel: 06 1360 4167. Dick en Corry Tempelaar, tel: 06 4225 2985

Koos Koen

Opbrengst quiltmateriaal

Begin februari stond er in de Zondagsbrief en de Kerkapp een berichtje over materialen voor het maken van quilts. De materialen kwamen van Riet Nieuwenhuijzen, die eind vorig jaar overleed. Uiteindelijk meldden zich 40 vrouwen bij Reina Zuiderent en vonden de meeste stoffen, boeken, handleidingen en andere quiltmaterialen hun weg en werden ook weer nieuwe contacten gelegd tussen quilters onderling. De laatste restanten neemt Reina mee naar de regioday van quilters. De vrijwillige bijdrage, die gevraagd werd voor de boeken, heeft tot nu toe het prachtige bedrag van € 600,- opgeleverd voor het hospice.

Gerri Sepers



AGENDA

Dag	Datum	Activiteit	Locatie	Tijden
do.	27 mrt	Lezing boek "Engelen overal"	Sionskerk	Vanaf 19.45
vr.	28 mrt	Ontmoetingsochtend koffie met naald en draad	De Bron (rotonde)	9.30 – 11.15
vr.	28 mrt	Inleveren spullen Braderie	Raadhuisstraat 129	10.00 -17.00
za.	29 mrt	Inleveren spullen Braderie	Raadhuisstraat 129	9.00 – 13.00
za.	5 april	Braderie Goede Bron	De Bron	9:30-15:30 u.
ma.	7 april	Huiskamergesprekken	?	divers
di.	8 april	Huiskamergesprekken	?	divers
di.	8 april	Lezing A.I.	De Bron	20.00 uur
wo.	9 april	Huiskamergesprekken	?	divers
zo.	13 april	Palmpasestokken maken	De Bron	Voor de dienst
di.	15 april	Koffieochtend	Driehoorne	10.00 – 12.00
za	19 april	Pelgrimswandeling	Bron-Zegerplas	vanaf 6.15 u.
	25 april	Samen eten	De Bron	18.00-19.15 u.
ma.	19 mei	Ontmoetingsdag Kerk & Israël	De Schakel te Nijkerk	10.00 – 15.00



COLLECTES KERKDIENTEN

- **In de collectezakjes**, na de kerkdienst bij de uitgang.



- **Collectebonnen** kunt u in de collectezak doen of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Let op: De bonnen zijn te bestellen via:

Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174

**t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-
Oudshoorn/Ridderveld**

met als toevoeging: **Algemeen.**

Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen.



- **Collectegeld** kunt u overmaken op het hierboven vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.

- **Kerk-app**: U kunt collectegeld ook via de Kerk-app geven.



- **QR-code**: Scan de code met uw smartphone.



GIFTEN:

Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status; uw giften kunt u in aftrek brengen bij uw inkomstenbelasting. Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente (Kerkbalans, ZWO, alle andere collecten en bijdrage) is: 804349009 en dat van de diaconie: 824133535.



ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON

Contactgegevens pastores:

- ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl (m.u.v. vrijdag)
- ds. Anne Post, 06-24780677, anne@dspost.nl
- Kerkelijk medewerker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145
anitaprinsen@goedebron.nl

Voorbeden: deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk

De kerkdiensten in de Bron zijn online te volgen via: [Studio DeBron](#)

Contactgegevens kerkenraad:

- Wim Debets (vz.) wimdebets@gmail.com 06-31243338
- Dirk Tack (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811
- Marlou Gebel (scriba) scriba@goedebron.nl 0172-416321

Vertrouwenspersonen: meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl of neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens in de kerkapp)

Website wijkgemeente Goede Bron: www.goedebron.nl

Kerkgebouwen: De Bron: Troubadourweg 2
Driehoorne: Uranusstraat 34

Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330

e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

Openingstijden: maandagen en woensdagen alleen op afspraak
dinsdagen van 10:00 – 12:00 uur, donderdagen van 9:30 – 12:00 uur.
Mailen kan natuurlijk altijd.

Kopij ontvangen we graag uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur op het mailadres: zondagsbriefgoedebron@gmail.com Teksten bij voorkeur max. 230 woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten.





Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
www.goedebbron.nl



**Protestantse
Kerk**

Goede Bron maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland



