



Zondag 5 maart 2023	9.30 uur De Bron	
Voorganger	Ds. Wim Otte Dienst met doven	
Tolk gebarentaal	Miranda Kooijman-Spijkhoven	
Lector	Martin Wijnans	
Ambtsdragers	Wim Debets Johan Verduijn Nieske de Meij	
Muziek	Mees Biesma	
Collectes	1 ^e diaconie: Hospice Alphen/Nieuwkoop 2 ^e kosten pastoraat 3 ^e Gebouwen: energiekosten	

De dienst in De Bron is te volgen via onderstaande link:

[Studio De Bron](#)

Vieringen volgende week zondag 12 maart 2023

Om 9.30 uur in De Bron, voorganger: ds. Piet Wilschut (HA)

Om 19.00 uur in Driehoorne, voorganger: ds. Paul van Dijk (HA)

BIJ DE KERKDIENTEN

Zondag 5 maart mag ik bij u voorgaan in de ochtenddienst. Onze dove broeders en zusters zijn ook aanwezig. Een tolk gebarentaal zal de gesproken teksten vertalen. Tijdens het zingen van de psalmen en liederen mag iedereen die dat wil natuurlijk mee gebaren. Uit het Aloude testament lezen we het afsluitende hoofdstuk van de Thora: Deuteronomium 34. Zoals u wellicht weet keert de synagoge-lezing daarop terug naar Genesis 1 en sluit zo de cirkel van de vijf boeken van Mozes.

De Evangelielezing (Mattheüs 17:1-8) - volgens het Oecumenisch Leesrooster - doorbreekt deze geslotenheid. Toch valt Jezus - zijn lijden en sterven - niet te begrijpen zonder kennis van de profeten, met Mozes als belangrijkste voorbeeld. Petrus wil de heerlijke ontmoeting tussen Jezus, Elia en Mozes graag vasthouden door drie tenten te maken, maar dat gaat niet gebeuren. Jezus is op weg naar Jeruzalem.

In de verkondiging kijken we vooral naar het sterven van Mozes. Een belangrijke vraag is waarom deze grote profeet het beloofde land niet mocht binnengaan. Zijn kracht was nog niet verdwenen en zijn ogen waren nog scherp! Waarom stelt God zich zo hard op?

Hartelijke groet, Wim Otte

Symbolische bloemschikking

“UIT LIEFDE VOOR JOU” is het thema van deze Veertigdagentijd. Op de berg worstelt Jezus met veel dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. Eerder sprak Jezus over je kruis opnemen, later zal Hij vertellen over “uit de dood opgewekt zijn” in de lezing. In Zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Jezus een hart onder de riem steken, Hem ondersteunen. Mozes en Elia weten beiden uit ervaring over de tijd van veertig. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf zelfs daar veertig jaren rond.

Veertig is lang, heel lang. Je hebt dan een ander hard nodig om te ontdekken hoe je kunt overleven in een moeilijke tijd, in de woestijn. De bogen met de kronkelwilg-takken zijn naar elkaar toe geschoven tot een berg takken. De bundels samen versterken dat extra gevoel van een woestijnervaring. De stenen bij de berg liggen er naast en er bij, eveneens een symbool van de woestijn. Drie witte tulpen staan tussen de takken, als een bijzonder luisterend bidden in stilte van de drie profeten, als teken van LIEFDE VOOR ONS ALLEN!



Lia Hulshof

OMZIEN NAAR ELKAAR

Bloemen: De bloemen van zondag 26 februari werden met een hartelijke groet en felicitaties bezorgd bij:

- Mevr. van Brussel, van Eijckstraat – 97 jaar
- Mevr. van Maren-Pleizier, Paltrokmolen -verjaardag
- Dhr. en mevr. Willemstein-Wiegman, Emmalaan – 45 jaar getrouwd
- Dhr. en mevr. van 't Wout, Uranusstraat – verjaardag en 55 jaar getrouwd
- Mevr. Bouterse-van Haaren, Sandenburg – verjaardag en als dank voor het werk voor de oecumenische diensten



Groet: een hartelijke groet aan ons allen van dhr. Wim van Dijk (Anna van Burenlaan). Door ziekte kon hij helaas niet naar de kerkdiensten komen en dat is een enorm gemis voor hem. We wensen Wim voorspoedig herstel en tot spoedig ziens.

PASTORAAT

Ontvangen van een dankbaar gemeentelid, een bedrag van € 20,- voor de bloemen in de kerk. Hartelijk dank voor de gift.

Ina Hogenes.

Hierbij danken wij de gemeente voor het mooie bloemstuk dat wij mochten ontvangen voor onze 60-jarige huwelijksdag. Nogmaals dank!! *Herman Stakenburg Nellie van Kooij*

ACTIVITEITEN

Paasgroetenactie 2023 – Uit liefde voor jou Er zijn nog enkele kaarten te koop voor de Paasgroetenactie. Dit is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoeiding te sturen met Pasen. Het thema dit jaar is 'Uit liefde voor jou'. Op zondag 5 maart kunt u één of meer kaarten kopen. De kaarten zijn al voorzien van postzegels en adressen en kosten € 2,80 per stuk (2 kaarten in één envelop € 4,50). Een toelichting voor het versturen krijgt u erbij. Let op: de kaarten dienen uiterlijk 5 maart te worden verstuurd.

**Veertigdagentijdkalender**

De Petrus Veertigdagentijdkalender is kosteloos te bestellen via de link: <https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/> Wie niet handig is met de computer, kan de kalender (zolang de voorraad strekt) na de dienst van 5 maart voor € 1,00 meenemen. *Werkgroep ZWO (Marieke Roggeveen)*

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd op weg naar Pasen 2023

De activiteitencommissie organiseert samen met de parochie vier avonden met informatie over een onderwerp waarbij een sobere maaltijd wordt geserveerd. Iedere maaltijd heeft een ander onderwerp

met een spreker. U bent van harte welkom op de tweede avond, t.w. **woensdag 8 maart**. De avond begint om 18.00 uur en eindigt om 19.30 uur en vindt plaats in De Bron. Het onderwerp is dan GGZ Rivierduinen 'Het Trefpunt', zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid en de spreker is Herma Kamphuis. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven tot **uiterlijk zondag 5 maart**, telefonisch 0172-444917 of via de mail Verheulmail@gmail.com. Zie voor informatie van de komende twee avonden (22 en 29 maart) de poster op de prikborden en de agenda van de Zondagsbrief en kerkapp. We hopen op een goede opkomst.



De Activiteitencommissie

Gesprekskring Rondom het Woord

Wij komen weer bij elkaar in De Goede Herderkerk op dinsdag 7 maart, van 15.00 tot 17.00 uur.

Corry heeft het onderwerp: "Hoe een doodlopende weg een doorgang werd". Bep de Geus heeft de sluiting. Het onderwerp heeft U al thuis. U bent allen van harte uitgenodigd. En dat het een mooie middag mag zijn.



De volgende Gesprekskring is 4 april en 2 mei

Een hartelijke groet van Coby Verbeek-IJtsma.

Alain Verheij: Hoe we de wereld echt kunnen verrijken?

Lezing op 21 maart in de Bron

Onze plaatsgenoot Alain Verheij is als theoloog en auteur bekend van onder andere zijn bijdragen aan het 'theologisch elftal' in het dagblad Trouw. Hij geeft op dinsdag 21 maart een lezing in De Bron over zijn



recent verschenen boek Geld en Goëd. De thematiek daarin is uiterst actueel. In een tijd waarin sprake is van veel veranderingen en ernstige bedreigingen (vrede, klimaat) voelen mensen zich onzeker en weten niet

wat ze moeten doen en laten om de wereld leefbaar te houden. Wij zijn gewend aan een hoog welvaartsniveau en zijn gehecht aan ons geld en goed. Nu zijn we bang om dat alles te verliezen. Is ons leefgedrag een handicap om gezamenlijk vooruit te komen? Aan de hand van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament geeft Alain Verheij verrassende inzichten hoe destijds over geld, rijkdom, armoede en schulden werd gedacht. Maar ook dat we daaruit nu kunnen leren hoe met elkaar en de aarde om te gaan. De avond wordt gehouden in De Bron en begint om 20.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Werkgroep Bezinning en Verdieping, (qua taakstelling lijkend op wat vroeger de commissie Vorming & Toerusting was)

Leerhuis Kerk en Israël op 13 maart in de Remonstrantse Kerk



De Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland van de PKN-kerken nodigt U van harte uit voor de bijeenkomst op 13 maart a.s. waar dr. Marco Visser over het onderwerp “De lijdende knecht des Heren” uit Jesaja 52-53. zal spreken. Deze tekst heeft in de Christelijke leer altijd een grote rol gespeeld, waarbij belangrijke begrippen zoals plaatsvervangende en verzoening centraal staan. Het thema is en blijft actueel, vooral ook omdat het dan Veertigdagentijd (lijdenstijd) is.

Marco Visser is predikant in Rotterdam-Schiebroek. Vorig jaar is hij gepromoveerd en is hij als onderzoeker verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam. Marco Visser spreekt vanuit de overtuiging dat de Bijbelse verhalen hier en nu zeggingskracht hebben, richting geven en gemeenschap creëren. Plaats: Remonstrantse Kerk (voormalige synagoge) Samuel Aarde-werkstraat te Alphen aan den Rijn.

Aanvang 20:00 uur.

Bijdrage in de kosten € 10,- (inclusief koffie/thee)

Namens de werkgroep, Eli Hoogendoorn

‘Voltooid Leven’ Over leven en willen sterven

Op dinsdagavond 28 maart 2023 vertelt Maya Walburg, algemeen geestelijk verzorger bij verpleeghuis Rietveld, in de Lichtkring over ‘Voltooid Leven’. Bij haar voorbereiding gebruikt ze het boek ‘Voltooid Leven over leven en willen sterven’ geschreven door Els van Wijngaarden.

Els van Wijngaarden sprak voor ‘Voltooid leven’ uitvoerig met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achtten. Over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma’s - en over hun wens om te sterven. In dit boek stelt ze vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood? Ouderen lijden soms, hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, aan het leven, en hebben soms het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit. ‘Voltooid leven’ roept vele vragen op. Wat is voltooid leven en kun je sowieso wel spreken over een voltooid leven? Hoe verhoudt onze autonomie zich met je leven uit handen geven en het bij God te laten? Denk ik wel eens na over de ouderdom en het levenseinde? We zullen deze avond ingaan op deze aspecten van het voltooide leven en vooral ruimte bieden aan uw vragen/ opmerking/ervaringen.

De avond is in de Lichtkring en begint om 20.00 uur. Ook gemeenteleden van andere kerken zijn welkom. Toegang: gratis

Sara v.d. Nagel, commissie vorming & toerusting de Lichtkring

BESTUUR EN BELEID:

Terugblik kerkdiensten: We mogen terugkijken op twee bijzondere kerkdiensten: allereerst op 19 februari de “jeugdendienst voor iedereen” met de voorgangers Paul van der Loo en Ruurd Walinga. De publicaties vooraf brachten wel wat onrust teweeg en voor velen was het de vraag of het nu om een kerkdienst of een cabaretvoorstelling zou gaan. De kerkzaal op die zondagochtend was goed gevuld met ook jeugd vanuit andere wijkgemeenten. Het werd een boeiende dienst waarover na afloop intensief werd nagepraat.

Op 26 februari was de kerkdienst waarin Anna Christina de Groot, dochter van Jan en Sandra de Groot door ds. Jan Hulzebosch werd gedoopt. Daarnaast namen we onder dankzegging afscheid van aftredend ouderling Foekje van Gameren en mocht Wilrieke Wildeman bevestigd worden in het ambt van diaken. Mooi en bijzonder en alle reden om dankbaar voor te zijn. Deze zondag was tevens het begin van de Veertigdagentijd. De liturgische schikking met de kronkelende wilgentakken symboliseren de kronkelingen op onze levensweg. Elke zondag “groeit” deze schikking verder uit met als uitgangspunt “Uit liefde voor jou” het thema van deze Veertigdagentijd.

Vooruitblik kerkdiensten: Vanaf komende zondag, 5 maart, zijn onze kerkdiensten in de Bron in de benedenzaal. De aanvangstijd gedurende de maand maart is steeds om 9:30 uur omdat de kerkdienst van de Parochie in deze wintermaand ook in de benedenzaal is en die dienst begint om 11:00 uur. Daarnaast zijn we heel blij te kunnen melden dat ds. Paul van Dijk steeds meer taken op zich kan nemen en weer zal voorgaan in enkele kerkdiensten; om te beginnen op 12 maart in Driehoorne om 19:00 uur. Onze preekvoorzieners zijn er inmiddels in geslaagd om voor alle geplande diensten gedurende deze Veertigdagentijd en daarna een voorganger te vinden. Zoals reeds eerder gemeld zal ook de Paaswake-dienst in de Stille Week om 19:30 uur beginnen.

Wim Debets en Dirk Tack

AGENDA



DAG	DATUM	ACTIVITEIT	LOCATIE	AANVANG
di	7 mrt	Gesprekskring Rondom het Woord	GHK	15:00-17:00
woe	8 mrt	Sobere maaltijd met Herma Kamphuis	Bron	18:00
ma	13 mrt	Leerhuis Kerk & Israël	Rem. Kerk	20:00
di	21 mrt	Lezing Alain Verheij 'Geld & Go€d'	Bron	20.00
woe	22 mrt	Sobere maaltijd met Erna Teule	Bron	18:00
ma.	27 mrt	Johanneskring	Bron	19:45-22:00
di	28 mrt	Voltooid leven	Lichtkring	20.00
woe	29 mrt	Sobere maaltijd met Ramon v.d. Greind	Bron	18:00
za	1 april	Braderie Goede Bron	Bron	?
di	4 april	Gesprekskring Rondom het Woord	GHK	15:00-17:00
ma	24 april	Johanneskring	Bron	19:45-22:00
di	2 mei	Gesprekskring Rondom het Woord	GHK	15:00-17:00

Afwijkende openingstijden Kerkelijk Bureau

In verband met het opnemen van verlof- en vakantie-uren is het kerkelijk bureau gesloten op de woensdagen in de maand februari en maart.

Gerri Sepers, secr. medewerkster kerkelijk bureau



COLLECTES KERKDIENTEN

Collectes worden weer tijdens de dienst gehouden via het doorgeven van de collectezakken. De mandjes staan ook nog bij de uitgang.

Collectebonnen kunt u ook inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Collectegeld kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen a/d O/R
Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.

Kerkapp: U kunt ook collectegeld via de Kerk-app geven.

QR-code: Als u deze QR code met uw smartphone scant kunt u direct collectegeld overmaken. De QR code blijft steeds geldig en past de collectebestemming wekelijks aan van 00:01 uur op de zondagochtend.



Pastoraal meldpunt:

Via Kerkelijk Bureau of ds. David Schiethart of Anita Prinsen-Bos

Contactgegevens pastores:

ds. Paul van Dijk, tel. 430586, paul.van.dijk@hetnet.nl *

ds. David Schiethart, 06-53587129, schiethart@planet.nl (do. vr.)

Kerkelijk medewerker pastoraat:

Anita Prinsen 06-82048145, anitaprinzen@goedebron.nl (ma. di. do)

Jeugdwerk:

Paul van der Loo, tel. 06-33669631 paulvanderloo@goedebron.nl

Contactgegevens kerkenraad:

Wim Debets (vz) wimdebets@gmail.com 06-31243338

Dirk Tack (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811

Anet van Genderen scriba@goedebron.nl 0172-431035

Website wijkgemeente Goede Bron: www.goedebron.nl

Kerkgebouwen

De Bron: Troubadourweg 2

De Goede Herderkerk: Ten Harmsenstraat 16

Driehoorne: Uranusstraat 44

Kopij voor de volgende Zondagsbrief ontvangen we graag zo vroeg mogelijk maar uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres: zondagsbriefgoedebron@gmail.com

Het Kerkelijk Bureau: Ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen a/d Rijn.
tel. 0172-475789; e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur*

Tijdens de ziekte van ds. Paul van Dijk wordt u verzocht hem te ontzien en contact op te nemen met David Schiethart of met scriba Anet van Genderen.

