

Zondagsbrief



20 oktober 2024 **10:00 uur De Bron
Ontmoetingsdienst**



Voorganger: Karin de Schipper
Ambtsdragers: Glenn Crisson
Monique Bergsma
Nieske de Meij
Organist: Jaap van der Sar
Lector: Maartje Bal
Collecten: 1^e ZWO Indonesië (zie pagina 3)
2^e plaatselijk werk pastoraat

De kerkdiensten in de Bron zijn online te volgen via: **[StudioDeBron](#)**

Kerkdiensten op zondag 27 oktober 2024:

10:00 uur in De Bron: voorganger ds. Piet Wilschut

10:00 uur in De Bron: voorganger dovenpastor Hendrik Stevens

19:00 uur in Driehoorne: voorganger Foekje van Gameren-van Ruler



BIJ DE KERKDIENT(EN)

De Bron om 10:00 uur: “Door de ogen van de Maker”

De ontmoetingsdienst op 20 oktober is tevens Micha Zondag. De Micha beweging verwijst naar Micha 6:8 waar staat: *'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God'* In duizenden kerken wereldwijd staat op de Micha Zondag armoede en onrecht centraal.

Het thema van deze zondag is 'Door de ogen van de Maker'. Elk mens wordt gezien door onze Maker, zien wij hen wel en wat doet dat met ons?. Met Psalm 10 als leidraad gaan we onze lens scherpstellen. Een ontmoetingsdienst is een dienst als alle anderen. Met creativiteit en wat interactie proberen we tot de kern te komen en verbinding te ervaren in de ontmoeting met elkaar en met de Maker. De dienst op deze zondag is voorbereid met de groep die ontmoetingsdiensten voorbereid aangevuld met twee mensen die de Micha-cursus hebben gedaan allemaal komen ze ook aan het woord in de viering.

Na de dienst is er een ad hoc bijeenkomst 'Koffie voor groen en grijs'. Een kleine werkgroep 'Groene Kerk' heeft al het nodige voor elkaar gekregen maar vraagt zich af; Hoe nu verder? Uw ideeën zijn welkom. Neem na de dienst uw koffie mee naar zaal 5 voor een informele brainstorm.

Van harte uitgenodigd! *Karin de Schipper*



Zien we het wel? • Kijken door de ogen van de maker



ZWO-collecte: 20 oktober 2024:

Kerk versterkt werk en positie van boeren in Indonesië



Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en door het verbouwen van exportgewassen is de grond uitgeput.

Yabima, partnerorganisatie van Kerk in Actie, stimuleert boeren te kiezen voor het verbouwen van voedselgewassen voor eigen gebruik, of voor verkoop op de lokale markt. Via trainingen leren boeren

over ecologische landbouw, zodat de grond zich herstelt. Ook leren zij om zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te produceren. Doordat zij niet langer zaden of chemische middelen hoeven te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen. Met uw gift in de collecte van zondag 20 oktober helpt u boeren in Zuid-Sumatra om met ecologische landbouw voldoende inkomen te verdienen. Van harte aanbevolen.

Werkgroep ZWO

DE BLOEMEN

De bloemen van zondag 13 oktober jl. gingen met een hartelijke groet en felicitaties vanuit onze gemeente naar:
 Mevr. van de Berg – Koch, (Wederikstraat) jarig
 Mevr. van Hanswijk – Fijn, (Bospad Oudshoorn) jarig
 Mevr. Broer – van Egmond, (Ruisdaelstraat) jarig.



En ter bemoediging en een hartelijke groet naar:
 Mevr. Nieuwenhuizen, (Zeewinde)



BEDANKJE EN GROET

Mijn dank voor de mooie bos bloemen die wij kregen zondag 6 oktober hartelijk dank.

Ondertussen zit ik in Woudsoord in Woubrugge.

Hartelijke groeten *Ewoud Bogerman*.

Hartelijke groet van Frans Postma vanuit Maastricht. Hij maakt het



goed en berichtte enthousiast over zijn nieuwe kerkelijke gemeente “Prot Gem. Maasheuvelland St. Jan”. Zijn eerste kerkdienst aldaar was volgens Frans “een en al Bron” en via de volgende link is die dienst van 13 oktober te beluisteren.

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002>

Ook kijkt hij met plezier terug op zijn afscheid vorige week zondag na de kerkdienst tijdens de koffie in de ontmoetingsruimte van de Bron. De volgeschreven kaart is een blijvende herinnering.

PASTORAAT

Even er tussenuit: De komende week zijn Hetty en ik een weekje weg. We gaan naar Lunteren en zijn daar in een huisje. Even kunnen opladen voor de tijd die komt. En dat is nogal wat. Immers komen er huiskamergesprekken aan en is op de 24^e november de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En daarna zijn we in adventstijd en is het zo weer kerst. Trouwens, waar krijgt u weer energie van? Voor pastorale zaken in de komende week kunt u contact opnemen met Dirk Tack en Wim Debets (zie gegevens op pag. 14)

Paul van Dijk



IN MEMORIAM

Elisabeth Theodora Brouwer (Liesbeth) *26-7-1941 †26-9-2024

Op 26 september 2024 is overleden mevr. Elisabeth Theodora Brouwer (Liesbeth) in de leeftijd van 83 jaar. Liesbeth werd geboren in Aarlanderveen in een gezin met vijf kinderen. Zelf kreeg ze een dochter en twee zonen. Ze groeide op binnen de Rooms Katholieke traditie. Haar huwelijk bracht haar destijds in de Protestantse kerk, maar in haar hart bleef ze zich sterk verbonden voelen met haar Rooms Katholieke achtergrond. Jarenlang zong Liesbeth dan ook in het operettekoor Sint Bonifacius.

Ze heeft in de Diamantstraat gewoond en daarna in Driehoorne. Haar werkring vond ze bij Samsung. En later bij kinderen met leer-moeilijkheden en het Openleercentrum. De leerlingen daar hadden haar hart. Liesbeth genoot van haar werk. Het was dankbaar werk en het gaf haar veel voldoening.

Vanwege een longziekte was het leven niet gemakkelijk voor haar. Ademen kostte veel van haar energie. Het werd een dagelijkse strijd om, om te gaan met het kleine beetje lucht dat haar ter beschikking stond. Dat maakte dat er veel beperkingen voor haar waren. Ze probeerde zich dapper te richten op de kleine dingen die wél konden zoals breien. Dankbaar was ze voor de rolstoel die ze kreeg en de mensen die haar daar zo nu en dan meenamen naar buiten. Ze hield veel van de natuur. Op de rouwkaart stond:

*De bomen komen uit de grond, en uit hun stam de twijgen
En iedereen vindt het heel gewoon, dat zij weer bladeren krijgen
We zien ze vallen op de grond, en dan opnieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd, dat al wat sterft zal bloeien*

We wensen haar dochter en haar zonen en de kleinkinderen veel sterkte en de nabijheid van de Eeuwige, in de hoop en verwachting dat al wat sterft eens bloeien zal.

Anita Prinsen



ZWO

Noodhulp slachtoffers Midden-Oosten. Graag attenderen wij u op

GIRO

555

<https://giro555.nl/de-actie> van Giro555 voor noodhulp in het Midden-Oosten, die tot 30 oktober loopt. Sommige Nederlanders voelen aarzeling om deze actie te steunen, omdat de doelen niet voor iedereen acceptabel zijn.

Wij nemen aan dat u daarvoor uw eigen

afweging heeft gemaakt of gaat maken.

Een van de partners van Giro555 is ons 'eigen' Kerk in Actie. Kerk in Actie heeft een aantal projecten lopen in de gebieden, waarvoor actie wordt gevoerd. Men biedt bijvoorbeeld psychosociale hulp aan mensen in Israël en via ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken, wordt er eten, drinken en onderdak geboden in Libanon, op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Deze hulp is voor iedereen, ongeacht afkomst.

**kerk
in actie**

Om zeker te weten dat ons geld goed besteed wordt, heeft ZWO besloten om rechtstreeks € 2.000 aan Kerk In Actie te doneren voor deze projecten. Als u zelf wilt bijdragen aan deze actie dan kunt u

doneren via de link Kerk in Actie en Giro555:

[Kerk in Actie met Giro555 in actie voor slachtoffers Midden-Oosten](#)

Met vriendelijke groet,

Letty Noomen Penningmeester ZWO Goede Bron



DIACONIE

Inzameling voedselbank op zondag 20 oktober.

Alle houdbare producten kunt u weer deponeren in de kratten die klaar staan voor de dienst in de hal. Grote eierdozen zijn ook welkom!

Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan Marijke en Mees Biesma, zij zorgen deze maand dat uw financiële donatie bij de Voedselbank terecht komt.

Overmaken kan ook op bankrekeningnummer: NL 79 RABO 0106584464 t.n.v. Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken o.v.v. 'verskas'.

Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van versproducten zoals; groenten, fruit, kaas, vlees en brood. Bovenstaande gegevens staan permanent op de website van Goede Bron, dus u kunt te allen tijde een donatie overmaken. Alvast onze hartelijke dank!

Met een vriendelijke groet

Namens de diaconie, *Nieske de Meij*

Giften

Gift Pastoraal werk Driehoorne van € 10,- ontvangen via Anja Noomen en ds. Paul van Dijk een bedrag van € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor de giften.

Ina Hogenes



VANUIT DE KERKENRAAD:

Uiting geven aan gevoelens: In de laatste Kleurrijk, die eind september is verschenen hebben de voorzitters van onze wijkkerkenraad, Wim Debets en Dirk Tack beschreven hoe zij terugkijken op het hele verkoopproces van de Goede Herderkerk. Aan het eind daarvan schreven zij dat zij *“signalen krijgen uit de gemeente dat er nog gevoelens blijven van onvrede met de gang van zaken. Boosheid over gebrek aan luisteren door de kerkenraad, behoefte aan uitleg over de stappen die zijn genomen. Maar mogelijk ook ideeën hoe we als gemeente verder kunnen gaan”*.

In de kerkenraad hebben we besproken hoe we hieraan een goede invulling kunnen geven. Dit is ook aan de orde gekomen in een gesprek met onze classispredikant Marc van Pelt, die wij hierover hebben gesproken.

Om “als nieuw”, opnieuw te kunnen beginnen is het soms nodig om eerst kwijt te kunnen wat dwarszit. Dan ontstaat er ruimte om verder te gaan.

Besluiten kunnen niet ongedaan worden gemaakt, maar we bieden gemeenteleden, die zitten met gevoelens van boosheid en onvrede, zoals hierboven kort beschreven, de mogelijkheid om deze uit te spreken op een tweetal inloopbijeenkomsten, waar enkele kerkenraadsleden aanwezig zijn om te luisteren naar wat gemeenteleden vertellen.

Deze gesprekken zijn vertrouwelijk, er zal geen verslag worden gemaakt. En zo nodig zullen er meer bijeenkomsten worden gepland. De 1^e mogelijkheid is op maandagmiddag 28 okt. van 13.30 – 15.00 u. De 2e mogelijkheid is op dinsdagavond 29 okt. van 19.30 – 21.00 u. Beide bijeenkomsten zijn in de Bron.

Aanwezig zullen zijn: Marlou Gebel en Glenn Crisson.

Mocht u wel behoefte hebben om dingen uit te spreken, maar verhinderd zijn op beide momenten, dan kunt u contact opnemen met Marlou Gebel en wordt er een ander moment afgesproken.



Gesprekskring Rondom het Woord

Beste dames, dinsdag 22 oktober komen wij weer bij elkaar in de Driehoorne, van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Het onderwerp hebben jullie thuis, Beb de Geus heeft deze middag het onderwerp. Het onderwerp van vanmiddag is "Wat is Bidden?"

Jullie worden van harte uitgenodigd, de volgende Gesprekskring is 26 november.

Een hartelijke groet van *Coby Verbeek- IJtsma*.

Aankondiging Levende Adventskalender 2024

De activiteitencommissie Goede Bron organiseert, samen met de Parochiekern de Heilige Thomas, voor de 4e keer de "Levende Adventskalender". Voor het thema volgen we het thema dat aangereikt wordt door de PKN : "*Als nieuw! Samen leven in het licht van Gods koninkrijk*"

Hoe werkt het ook alweer:

Gedurende de Adventstijd (van 2 december t/m 20 december) stellen gemeenteleden hun huis open, in de ochtend of de middag, om één of meer gemeenteleden (maximaal vier personen) te ontvangen voor een kopje koffie of thee om elkaar te ontmoeten en zo met elkaar in gesprek te raken, al dan niet over het aangereikte thema.

Hiertoe geeft u zich op als bezoeker en/of als gastvrouw/-heer op één of meerdere data. Kijk alvast in de agenda welke data u wil reserveren om mee te doen. Vanaf volgende week staan we de komende zondagen met inschrijfformulieren om mee te doen aan deze activiteit. U doet toch ook (weer) mee?

Met vriendelijke groet,

*Pastoraatsgroep Parochiekern de Heilige Thomas en
Activiteitencommissie Goede Bron*



Huiskamergesprekken met als thema: “Een nieuwe gerechtigheid?”

In november worden er weer huiskamergesprekken georganiseerd. De kerkenraad geeft hiermee gehoor aan een breed gehoorde wens onder gemeenteleden. De gesprekken zijn er om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan.

Deze keer gaan we met elkaar in gesprek over een gelijkenis, n.a.v. het PKN jaarthema: ‘Als nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk’. Een gelijkenis is niet zomaar een verhaal. Er zit een boodschap in. Jezus vertelde er diverse om ons te laten nadenken over het geloof en onze manier van leven. De gesprekken vinden plaats bij mensen thuis. We hopen u te mogen verwelkomen.

Namens de voorbereidingscommissie,
Marina Kapteyn en Paul van Dijk

Organisatie huiskamergesprekken: Allereerst hartelijk dank aan degenen die hun huiskamer gastvrij ter beschikking stelden. Het stelt ons in de gelegenheid om een breed aanbod aan mogelijkheden te bieden. Hieronder staan die mogelijkheden genoteerd.

Bij deze de uitnodiging om het aanmeldformulier

(**zie laatste pagina** of **bijlage** liefst zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren / op te sturen naar de vermelde adressen.

Welke mogelijkheden zijn er? De tijden zijn als volgt ingedeeld:

OCHTEND=10:30 – 12:00, MIDDAG=15:00 – 16:30, AVOND=20:00 – 21:30 u.

Maandag	4 november: middag en avond
Dinsdag	5 november: ochtend en middag en avond
Woensdag	6 november: ochtend en avond
Donderdag	7 november: ochtend en middag en avond
Maandag	11 november: middag en avond
Dinsdag	12 november: middag en avond
Woensdag	13 november: ochtend en middag
Donderdag	14 november: middag en avond



Wij gaan met de aanmeldgegevens aan de slag en u/jij krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht op welke plek, dag en tijdstip u/jij bent ingedeeld. Voor u/jou is het nog een verrassing op welk adres u/jij uiteindelijk welkom bent. We kiezen expres voor deze opzet omdat het de vorige keer heel verrassende samenstellingen opleverde en vooral gemeenteleden, die elkaar nog niet eerder ontmoetten, met elkaar in contact bracht.

We zien uit naar uw/jouw aanmelding en hopen dat er veel belangstelling is om mee te doen. Neem gerust contact met ons op als er nog vragen zijn.

Dirk Tack en Wim Debets



AGENDA

DAG	DATUM	ACTIVITEIT	LOCATIE	TIJDEN
zo.	20 okt.	Inzameling Voedselbank	De Bron, voor en na de dienst	
di.	22 okt.	Gesprekskring rondom het woord	Driehoorne	15:00-17:00
woe.	30 okt.	High Tea voor ouderen	Buurten & Zo	13:30-16:30
do.	31 okt.	Inleveren Boekenmarkt	De Bron	9.00-15.00
vr.	1 nov.	Inleveren Boekenmarkt	De Bron	9.00-12.00
vr.	1 nov.	Boekenmarkt	De Bron	19:00-21:00
za.	2 nov.	Boekenmarkt	De Bron	9.30- 15.00
zo.	17 nov.	Inzameling Voedselbank	De Bron, voor en na de dienst	
di.	26 nov.	Gesprekskring Rondom het Woord	Driehoorne	15:00-17:00
Div.	2 t/m 20 dec.	Levende Adventskalender 2024	Diverse thuis	Ochtend- middag





COLLECTES KERKDIENTEN



- **In de collectezakjes**, na de kerkdienst bij de uitgang.
- **Collectebonnen** kunt u in de collectezak doen of inleveren bij het Kerkelijk Bureau.

Let op: De bonnen zijn te bestellen via:

Bankrekeningnummer: NL 60 INGB 000 0127 174

t.n.v. CvK Prot. Gem. Alphen a/d Rijn-Oudshoorn/Ridderveld
met als toevoeging: **Algemeen.**

Vermeld daarbij uw naam, adres en de soort bonnen.

- **Collectegeld** kunt u overmaken op het hierboven vermelde bankrekeningnummer: Vermeld daarbij om welke zondag het gaat.
- **Kerk-app**: U kunt collectegeld ook via de Kerk-app geven.
- **QR-code**: Scan de code met uw smartphone.



GIFTEN:

Onze kerkelijke gemeente en de diaconie hebben de ANBI-status; uw giften kunt u in aftrek brengen bij uw inkomstenbelasting. Het fiscale registratienummer (RSIN) van onze kerkelijke gemeente (Kerkbalans, ZWO, Solidariteitskas, eindejaarscollecte) is: 804349009 en dat van de diaconie: 824133535.



ALGEMENE INFORMATIE WIJKGEMEENTE GOEDE BRON:

Contactgegevens pastores:

- ds. Paul van Dijk, 430586, paulvandijk@goedebron.nl (m.u.v. vrijdag)
- ds. Anne Post, 06-24780677, anne@dspost.nl
- Kerkelijk medewerker pastoraat: Anita Prinsen 06-82048145
anitaprinsen@goedebron.nl

Voorbeden: deze kunt u doorgeven aan ds. Paul van Dijk

Contactgegevens kerkenraad:

- Wim Debets (vz.) wimdebets@gmail.com 06-31243338
- Dirk Tack (vz) dirktack@kpnmail.nl 06-37199811
- Marlou Gebel (scriba) scriba@goedebron.nl 0172-416321

Vertrouwenspersonen: meldpuntvertrouwenspersoon@goedebron.nl of neem rechtstreeks contact op met Carla Auer of Jelle Jan de Schipper (contactgegevens in de kerkapp)

Website wijkgemeente Goede Bron: www.goedebron.nl

Kerkgebouwen: De Bron: Troubadourweg 2
Driehoorne: Uranusstraat 34

Kerkelijk Bureau: Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

De Bron, kamer 3, tel. 0172-475789 of 06-83590330

e-mail: h.oudshoorn-ridderveld@planet.nl

Openingstijden: maandagen en woensdagen alleen op afspraak
dinsdagen van 10:00 – 12:00 uur, donderdagen van 9:30 – 12:00 uur.
Mailen kan natuurlijk altijd.

Kopij ontvangen we graag uiterlijk op woensdag vóór 17:00 uur via mailadres: zondagsbriefgoedebron@gmail.com Teksten bij voorkeur max. 230 woorden; bij evt. gebrek aan ruimte behoudt de redactie zich het recht voor om aangeleverde kopij in te korten.



AANMELDFORMULIER HUISKAMER GESPREKKEN:

Ja, ik doe mee met één van de huiskamergesprekken die gehouden worden op :

- Maandag 4 november: middag en avond
- Dinsdag 5 november: ochtend en middag en avond
- Woensdag 6 november: ochtend en avond
- Donderdag 7 november: ochtend en middag en avond
- Maandag 11 november: middag en avond
- Dinsdag 12 november: middag en avond
- Woensdag 13 november: ochtend en middag en avond
- Donderdag 14 november: middag en avond

Mijn voorkeur gaat uit naar:

1^e voorkeur:dag ... november: ochtend / middag / avond (omcirkel)

2^e voorkeur:dag ... november: ochtend / middag / avond (omcirkel)

3^e voorkeur:dag ... november: ochtend / middag / avond (omcirkel)

Naam:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Hebt u vervoer nodig?

Evt. andere wensen / opmerkingen:

Dit ingevulde formulier liefst zo spoedig mogelijk maar **uiterlijk dinsdag 22 oktober** inleveren in de klaarstaande doos bij ingang van de ingang kerkzaal óf in de brievenbus van het kerkelijk bureau (buitenmuur ingang Bron) óf verzenden naar: Kerkelijk Bureau, Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn óf via e-mail naar: zondagsbriefgoedebron@gmail.com

Nadat we de indeling indeelpuzzel rond hebben ontvangt u/jij persoonlijk bericht op welke datum u/jij bent ingedeeld en op welk adres u/jij van harte welkom bent.

Dirk Tack en Wim Debets





Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
www.goedebbron.nl



**Protestantse
Kerk**

Goede Bron maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland

